



# BAKKERIJ AERNOUDT VEROVERT NU OOK WEST-VLAAMSE HARTEN

**Bakkerij Aernoudt, met 35 winkels stevig aanwezig in het straatbeeld in en rond Gent staat voor een nieuwe uitdaging om de harten van West-Vlaamse klanten te veroveren. "Door het openen van winkels in Varsenare, Aalter, Ichtegem en ook Oostkamp willen we ook in die regio's de leemte - door het steeds vaker verdwijnen van de lokale bakker - opvullen". Bakkerij Aernoudt staat voor bereikbaarheid, 7 dagen op 7 open én een heel ruim aanbod ambachtelijk dagverse producten. De opstart van ook een tweede centraal atelier te Ruddervoorde eind mei zal deze belofte voor de West-Vlaamse klanten ook nog meer kracht bijzetten.**

In een sfeervolle tearoom zitten de kersverse winkelverantwoordelijken en medewerkers van de gloednieuwe vestigingen Varsenare, Ichtegem en Aalter samen. De koffie is warm en het enthousiasme groot. Martine van Aalter, Gina van Ichtegem en Nadine van Varsenare bereiden samen de openingen van de winkels voor en bespreken de uitdagende taak om de bekendheid van Bakkerij Aernoudt ook in West-Vlaanderen te vestigen.

**"Bereikbaarheid, een goede parking en ruime openingsuren; dat is echt cruciaal",** zegt Nadine. Zelf baatte ze jaren in de streek drie bekende broodjeszaken uit. Ze kent de streek en ziet al een tijdje hoe de lokale bakker steeds meer verdwijnt.

Klanten moeten steeds vaker verder rijden om hun dagvers ambachtelijk broodje, ontbijtkoeken of patisserie te kopen.

Bakkerij Aernoudt zet met de ruime openingsuren en 7 dagen 7 open echt in op die bereikbaarheid voor haar klanten.

**"Onze klanten kunnen elke dag van het jaar bij ons terecht, daar kunnen ze steeds op vertrouwen; ook dat is bereikbaarheid, hé."**

**"Lekker dichtbij in onze klanten hun eigen buurt dat is bij Bakkerij Aernoudt geen holle slogan",** vult Martine aan.

Alle bewoners rondom de nieuwe Aernoudt winkel ontvangen een uitnodiging voor het openingsweekend. Onze nieuwe klanten worden warm ontvangen, met een glaasje, onze ambachtelijke lekkernijen én een korting van 15% gedurende het openingsweekend. De deuren openen vanaf 6 uur 's morgens.

Nadine zal met de winkel in **Varsenare** de spits afbijten en opent op 23 februari, Ichtegem ontvangt de eerste klanten op 22 maart, maar ook Aalter en Oostkamp zullen weldra kunnen genieten van de heerlijke ambachtelijke lekkernijen van Bakkerij Aernoudt.



In Ichtegem nam Bakkerij Aernoudt de zaak van Bakker Mario Hollevoet over. Het nachtwerk in combinatie met overdag de winkel open houden maakt van de bakkerstiel een heel intensief beroep. Mario en zijn vrouw Vanessa besloten na 11 jaar te kiezen voor een betere balans met het gezinsleven en lieten de zaak over.

Gina, die de bakkerij kende, liet er geen gras over groeien en solliciteerde meteen. **“Klanten in hun vertrouwde wijk ‘de Engel’ verder kunnen bedienen met heerlijk brood, taartjes en koeken, kunnen werken met collega’s in een aangenaam werkritme; tja, daar moest ik geen twee keer over nadenken.”**

Gina, toont de spaarkaart van Bakkerij Aernoudt aan haar collega’s. Bij elke aankoop sparen de klanten 5% tot ze een aankoopbedrag van 5 euro bereiken. Dit bedrag wordt dan bij hun volgende bezoek gewoon afgetrokken. Geweldig toch!?



Martine kende Bakkerij Aernoudt vanuit haar studententijd in Gent en kijkt vol spanning en enthousiasme uit naar de opening van de winkel te Aalter.

**“We gaan een boeiende periode tegemoet waarin Bakkerij Aernoudt haar grenzen verlegt richting Aalter en West-Vlaanderen en klanten verleidt met heerlijk versgebakken lekkernijen.”**



Mogen we jullie daarom **uitnodigen op onze openingsweekends?**

We trakteren met een fris glas bubbels, een shopping bag, onze heerlijke producten en 15% korting op het gehele assortiment.

Onze deuren openen al om 6 uur.

Varsenare op 23, 24 & 25 februari, Gistelsteenweg 136

Ichtegem op 22, 23 & 24 maart, Torhoutbaan 6

Andere locaties en data volgen weldra; hou zeker onze social media in de gaten.

# VAN GENTSE, MAAR OOK WEST- VLAAMSE BODEM

In de ruime Gentse regio is Bakkerij Aernoudt al tientallen jaren bekend om haar smaakvol brood, ontbijtkoeken, heerlijke patisserie en dat iedere dag kraakvers! De inmiddels 35 winkels in die regio worden vanuit het centrale ambachtelijke atelier te Gentbrugge iedere ochtend beleverd.

Daar, in het kloppend hart van de bakkerij werken bakkers, patissiers, chocolatiers en een hele ploeg logistieke medewerkers vol passie om voor de openingsuren de heerlijke producten dagvers in de winkels te krijgen.

Om ook de West-Vlaamse klanten te voorzien van het smaakvol vers assortiment start Bakkerij Aernoudt een tweede atelier op te Ruddervoorde. Op het bedrijventerrein 'De Leite', wordt het gebouw van de voormalige bakkerij 'De Fruyt' helemaal vernieuwd.

Voor onze bakkerij in Ruddervoorde zoeken we nog gepassioneerde bakkers en medewerkers die mee in ons verhaal willen stappen. Check zeker onze vacatures.

<https://bakkerijaernoudt.be/jobs/atelier>

